

Nieuwsbrief

December 2007

Jaargang 5, Nummer 2



stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Postbus 13114

3581 CS Utrecht

Rekening: 38 42 27 708

KvK nummer: 30176767 te Utrecht

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een halfjaarlijkse uitgave van de stichting Jabulani Kids Zimbabwe.

Bestuursleden:

Voorzitter: Cor Hacking

vice-voorzitter en penningmeester:

Hilda van der Stok

secretaris: Eunike Spierings

algemeen: Femke van Gastel, Maaïke Fransen, Willemijn van Breda, Nelleke Roelse en Caroline Spoor.

Stichting Jabulani Kids Zimbabwe

steunt het King George VI (KGVI) centrum in Bulawayo, Zimbabwe. In het KGVI centrum worden lichamelijk gehandicapte en slechthorende kinderen uit heel Zimbabwe opgevangen. De kinderen volgen er zowel lager als middelbaar onderwijs.

Voor meer informatie:

stichting Jabulani Kids Zimbabwe

Adres: Postbus 13114

3581 CS Utrecht

E-mail: info@jabulanikids.nl

Website: www.jabulanikids.nl

NIEUWS

Graag bedanken wij u voor de steun aan de kinderen, staf en directie van het KGVI centrum in Zimbabwe waarover u in deze nieuwsbrief kunt lezen.

Zimbabwe heeft te kampen met een enorme inflatie die tot enorme tekorten aan bijvoorbeeld levensmiddelen heeft geleid. Het leven is hard in Zimbabwe en ook het KGVI centrum ondervindt de gevolgen van de slechte situatie. Toch functioneert het centrum, alle kinderen krijgen te eten en ze gaan naar school; in Zimbabwe is dat bijna uitzonderlijk. De kinderen hebben het goed mede dankzij uw steun.

VIJFTIG JAAR KGVI

Hoop doet leven en optimisme houdt mensen staande, blijkt uit het grote feest van het KGVI centrum rondom haar vijftig jarig jubileum. Ondanks de ellende vierde het KGVI centrum op 6 juli feest. De kinderen van het KGVI centrum verrasten Bulawayo met een optocht, een dansvoorstelling, een optreden van de Liyana-band en nog veel meer activiteiten.

De directeur van het centrum schreef ons: "What a powerful message we have just given to the people of Bulawayo. Our bright t-shirts with the message – *50 Years of Ability* on the front and *Never Give Up* – on the back

Ook in 2008 samen sterk

Namens de kinderen van KGVI en Stichting Jabulani Kids Zimbabwe:
Bedankt voor uw steun in 2007.
Wij wensen u hele fijne Feestdagen

www.jabulanikids.nl



were seen en masse in the streets of Bulawayo as we marched to the City Hall on Friday 6 July. We were led by the marimba band in a truck then our well trained and smartly dressed drum majorettes, followed by all the children and staff, and completed with our school bus and another truck for the little ones and those too frail to undertake the 5km walk. For the past few weeks we all at KGVI anticipated and worked for the celebrations and have



thus been free from all the stresses and strains of life in Zimbabwe. What a statement we made and will keep making – Never Give Up!”



JAARVERSLAG 2006

Het jaarverslag 2006 is vrijwel af en zal op onze website worden geplaatst. In 2006 heeft JKZ 44.700,83 euro overgemaakt naar het KGVI centrum. Van het totaal ontvangen bedrag heeft JKZ 3,4 procent besteed aan eigen kosten. Op onze website vindt u ook de trimester verslagen die de directeur van het centrum aan haar donateurs schrijft. Deze prachtige brieven vindt u onder het kopje ‘nieuwsbrieven’.

AFSCHIED BINNEN JKZ

Helaas neemt het bestuur van JKZ dit jaar afscheid van drie bestuursleden; Ton Bontekoe en Willemijn van Breda, beiden vanaf het begin betrokken bij de stichting, en Femke van Gastel, sinds 2004 bij JKZ. Zij hebben veel werk verzet en JKZ mede gemaakt tot wat het nu is. We zullen jullie in het bestuur enorm missen. Ton, Willemijn en Femke bedankt!

Willemijn: “Lieve mensen, Na zes jaar actief te zijn geweest voor JKZ treed ik uit het bestuur. Zeven jaar geleden werkte ik als fysiotherapeut in het KGVI centrum.

Met de oprichting van JKZ konden we georganiseerd hulp bieden aan deze kinderen. Het was een bijzondere ervaring. Nu is het voor mij tijd om plaats te maken voor een ander met nieuwe energie. Op de achtergrond zal ik betrokken blijven bij de stichting.

Graag wil ik alle mensen die mee helpen met het verbeteren van het leven van de kinderen in het KGVI centrum via deze weg bedanken. Ik hoop dat de stichting nog vele jaren van uw steun mag genieten.”

Ton: “Na een periode van bijna zes jaar is het tijd geworden om binnen de stichting een andere rol te gaan vervullen.

Naast het vele werk was het binnen JKZ vooral enorm gezellig. We zijn er in zes jaar in geslaagd een stichting neer te zetten die een meerwaarde biedt aan het KGVI centrum en het in zijn voortbestaan ondersteunt. We hebben de stichting uitgebouwd van een idee naar een goed draaiende organisatie. Afgelopen jaar tijdens onze reis naar Zimbabwe heb ik gezien en gevoeld hoe belangrijk JKZ is voor alle kinderen in het

centrum. Dat was mooi en bijzonder. Ik zal actief betrokken blijven bij het wel en wee van JKZ en KGVI!”

Femke: “Helaas, na drie jaar met veel plezier werken voor de stichting lukt het me niet meer om het vrijwilligerswerk te combineren met werk en studie. Ik heb besloten om JKZ niet meer als bestuurslid te ondersteunen, maar om één van haar donateurs te worden. De kinderen van het KGVI centrum heb ik voor altijd in mijn hart gesloten, en blijf ze helpen waar ik kan! Ik wens het bestuur heel veel succes samen, ga zo door, en bedankt voor de leuke tijd!”

NIEUW BESTUUSLID JKZ

Gelukkig zijn er onder de oud-vrijwilligers die in Bulawayo werkten, ook kandidaten voor ons bestuur. JKZ is erg blij dat zij Maaïke Fransen mag verwelkomen als nieuw bestuurslid. Hier stelt zij zich voor:

Maaïke Fransen: “Ik ben fysiotherapeut en ik specialiseer mij in de kinderfysiotherapie. Sinds kort werk ik in Nederland (ook) op een school voor gehandicapte kinderen.

Van januari tot augustus 2007 werkte ik als fysiotherapeut in het KGVI centrum. Ik heb die zeven maanden als heel mooi en bijzonder ervaren. De enorm positieve levensinstelling en de onuitputtelijke energie en motivatie van de kinderen en medewerkers (in deze zeer moeilijke politieke en economische tijd) hebben enorm veel indruk op mij gemaakt. Ik heb veel bewondering voor hen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen zodat het centrum nog lange tijd een warm thuis kan blijven voor de kinderen en hun onderwijs en revalidatie kan bieden.”



VRIJWILLIGERS IN KGVI

Via JKZ zijn er twee vrijwilligers actief in het KGVI centrum. Wendy en Sanne schrijven u het volgende:



“Umjani! We hebben met veel plezier op het KGVI centrum gewerkt. We zijn hier eind augustus aangekomen en met open armen ontvangen. We merken dat het niet goed gaat met Zimbabwe; we zien het land achteruitgaan. Toch proberen de mensen de moed erin te houden. Daar hebben we veel bewondering voor.

Sanne: Ik werk als psycholoog in het centrum. Het was in het begin wel even zoeken naar hoe en wat, omdat er nog niet eerder een psycholoog op het KGVI centrum was. Ik houdt mij bezig met veel verschillende dingen. Ik doe individuele therapie met leerlingen. We praten dan samen over de problemen en kijken hoe we deze het beste kunnen aanpakken. Ik begeleid ook een groep van zeven slechthorende pubermeiden. Dan praten/ gebaren we over thema's die zij interessant vinden. Meestal gaat dit dan over seks, het lichaam, relaties of misbruik. Verder doe ik psychologisch onderzoek bij kinderen die problemen hebben in de klas, zoals leer- of leesproblemen. Ik kijk daarbij naar hun sterke en zwakke punten, en probeer een manier te vinden om de zwakke punten te compenseren.

Volgend trimester ga ik hier mee door. Ik ga waarschijnlijk voorlichting geven aan docenten over de manier waarop zij het best met leerlingen met problemen in de klas kunnen omgaan. Genoeg werk te doen dus!

Wendy: voor mij zit het vrijwilligerswerk er alweer op. Ik werkte drie maanden als fysiotherapeut in het centrum. Ook voor mij was het in het begin even zoeken, vooral omdat ik weinig kennis en ervaring had van de handicaps van de kinderen. Ik heb vrij snel mijn weg hierin gevonden en ik heb met veel plezier met de kinderen gewerkt. Ik heb individuele therapie gegeven, vooral loop- en krachttraining, doorbewegen, relaxatie en balans- en coördinatie training. Verder heb ik groeps therapieën gegeven; zoals aan de rolstoelgroep (oefeningen met je rolstoel) en aan de voetbalgroep waarin een groep jongens hun rolstoel even aan de kant zet om op een grasveldje voetbal met de hand te spelen).



Ik heb zwemlessen gegeven, met een groep jongens op de sportschool krachttrainingen gedaan en ik heb aan een groep meiden rolstoel aerobics gegeven.

In de afgelopen drie maanden ben ik echt verliefd geworden op het KGVI centrum! Mijn verblijf was geweldig, leerzaam, interessant, soms emotioneel, soms onbegrijpelijk, bijzonder en daardoor was het echt een onvergetelijke periode.”

TEKENWEDSTRIJD KGVI

Ter ere van het vijftigjarig jubileum van KGVI was er een internationale tekenwedstrijd georganiseerd. Aan het project werkten lokale artiesten en zes Zimbabweaanse en vier internationale scholen mee, waaronder de Asch van Wijckschool uit Utrecht en De Werkschuit uit Zwolle.

Iedereen maakte tekeningen rondom de thema's *Never give up* en *Music, the Spice of Life*.

In november zijn alle tekeningen, ook die uit Nederland, Engeland en Amerika, in de Kunstgalerie van Bulawayo tentoongesteld.

Veel mensen hebben de tekeningen bekeken. De winnaar van de tekenwedstrijd was een jongen van een plattelandschool. Hij had mensen getekend die in de rij staan voor water. Ook een meisje van het KGVI centrum viel in de prijzen met een tekening van een kind in een rolstoel, dat omhoog geduwd wordt door andere kinderen.

ACTIVITEITEN 2007

Cheque Vastenactie

Op zaterdag 3 november 2007 ontving het bestuur van JKZ een cheque van 15.300 euro. In de kerk van Reeuwijk overhandigden de leden van de vastenactie-commissie de cheque. De leden van de katholieke kerk van Boskoop en Reeuwijk hebben dit geld tijdens de vastentijd ingezameld. Het bedrag is aangevuld door de Nationale Vastenactie.

Het geld wordt besteed aan het onderhoudsproject van het KGVI centrum. Ondertussen is het renoveren en opknappen van de gebouwen van KGVI al in volle gang: daken worden vernieuwd, vloeren en riolering-



en vervangen en de dakgoten worden onder handen genomen. De kinderen kunnen weer droog wonen en zij kunnen zich, dankzij de nieuwe vloeren, weer voortbewegen zonder zichzelf te bezeren.

We zijn ontzettend blij met dit bedrag en willen de leden van de vastenactie en alle gemeentelieden hartelijk bedanken.

De bibliotheek voor:



En de bibliotheek na:



Basisschool De Werkschuit

RKB de Werkschuit in Zwolle heeft het afgelopen jaar geld ingezameld voor KGVI, en meegedaan aan de tekenwedstrijd. Met kerst zullen zij weer een actie houden. In ruil gaf Maaïke Fransen, die als vrijwilliger nog kort geleden in het centrum werkte, en nu is toegetreden tot het bestuur van JKZ, een gastles op de school. Zij bedankt de bovenbouwleerlingen (en hun

meesters/juffen) van RKB De Werkschuit in Zwolle voor hun interesse, aandacht en enthousiasme tijdens de gastlessen over het centrum, JKZ en Zimbabwe op vrijdag 23 november!

MOMENTS OF JOY

Moments of Joy is een liefdadigheidsstichting die kleinschalige initiatieven steunt die direct, zonder omwegen, hulp biedt aan mensen in moeilijke omstandigheden, voornamelijk in ontwikkelingslanden. KGVI is één van de initiatieven die Moments of Joy steunt.

Moments of Joy wordt geleid door vrijwilligers in Nederland en vele vrijwilligers in het buitenland, die optreden als projectvinders of projectleiders. Zij dragen de projecten aan waarvan zij weten dat ze steun nodig hebben en dat die steun ook direct resultaat zal opleveren. Die projectvinders wonen of werken dicht bij het project en zorgen ervoor dat het geld daar terecht komt waar het moet zijn.

Een van de projectvinders van het eerste uur is Cor Hacking, die destijds in Zimbabwe woonde en bestuurslid was van het KGVI centrum. Hij droeg het centrum aan als project dat de steun van Moments of Joy behoefde en sindsdien is Moments of Joy steun blijven geven.

Het KGVI centrum is dus een oude bekende van Moments of Joy. Al sinds haar oprichting zeven jaar geleden probeert deze stichting de kinderen en staf in het centrum en op de school te helpen door 'momenten van vreugde' te financieren. Enkele jaren geleden waren het vooral de feestelijke extraatjes die steun kregen: een keyboard voor een getalenteerde jongen, de aanleg van een geasfalteerd

sportveld, de reparatie van een Marimba-set. Tegenwoordig zijn zeep en tandpasta of een buskaartje al een extraatje.

De situatie in Zimbabwe is al jaren droevig voor het overgrote deel van de bevolking. Telkens als je denkt dat het nu niet slechter kan wordt het toch nog een graadje erger. Met een inflatiecijfer met drie nullen, hoge werkloosheid en tekorten aan alles, zou men bijna geneigd zijn om de hoop op te geven. Maar dat is geen optie voor de staf van het KGVI centrum.

Telkens zijn er weer lichtpuntjes die als de bekende steen in de vijver werken en steeds groter wordende kringen maken. Dat die lichtpuntjes er ook voor het KGVI centrum nog steeds zijn is voor een groot deel te danken aan haar directeur Inez Hussey, haar staf en natuurlijk ook aan de kinderen zelf; geen van hen is van plan om bij de pakken neer te gaan zitten. Dat alleen al verdient lof. En steun.

Donaties aan de stichting gaan direct en geheel naar de projecten. Donateurs kunnen ook een project "adopter" en daarmee als het ware eigenaar worden van dat project.

Recent hebben wij zelfs het UWV Noord bereid gevonden om met de opbrengst van de loterij op zijn lustrumfeest projecten voor het KGVI centrum te "adopter". De hoofdprijs van de loterij was een reis voor twee personen naar het KGVI centrum.

www.moments-of-joy.org

